

## RIK INFÖR GUD

Matteusevangeliet 6:19–24

*Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjälar. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjälar. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.*

*Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus, men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret.*

*Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.*

Nu i veckan fick jag ett påminnelsebrev från Collectum; Ny chans att välja placering för din ITPK-försäkring. Jag gavs tio val och om brevet inte är återsänt innan 30 september placeras min skatt i ickevalsalternativet.

Så frågan om var jag samlar min skatt är högaktuell. Var ska jag spara för framtiden?

Trots att jag inte vet hur jag ska göra detta val låter "ickevalsalternativet" inte särskilt lockande.

I vår text idag är det något mer värdefullt som ska placeras. Det handlar inte om din skatt, egentligen, det handlar om ditt hjärta. Var investerar och placerar du ditt liv, det som är du, och rådet vi får i bibeltexten är att undvika placering av skatten där den hotas av förgängligheten; mal och mask och tjuvar. Det är låter som ett riktigt ickevalsalternativ, eller som ett riktigt uselt alternativ, att samla skatten där skatten försvinner på det ena eller andra sättet.

Det ges ett konkret förslag på var vi ska samla våra senare i Matteus 6, utanför vår text för idag, när vi har passerat verserna om bekymmerslöshet, ni vet; oroa er inte för mat och kläder, se på fåglarna och liljorna, nej, gör er inga bekymmer.

I vers 33: *Sök förs Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.*

Nej, Samla inte skatter här på jorden, sök Guds rike och hans rättfärdighet, bortom mask, mal och tjuvar. Det finns ett alternativ bortom ickevalsalternativet, vi kan göra som Gud säger till Mose i 5 Mosebok, så välj då livet, vad gott och välsignelse är så ska du och dina efterkommande leva.

Men sök Guds rike - Det alternativet fanns inte bland de tio i ITPK-valet i brevet från Collectum,

men det handlar om min ekonomi och inte min egentliga rikedom, det som är livet där så mycket är gratis, nåd.

Så nu lämnar vi den kronliga rikedom och koncentrerar oss på det viktiga i livet; var samlar du din tid, din energi, din vilja och dina drömmar?

I Johannesbrevet ställs världen mot Guds vilja. I världen finns vad kroppen begär, ögonen åtrår och det högfärden skryter med. Den som gör Guds vilja består för evigt, Guds vilja är faderns kärlek.

Jag återvänder ofta till kyrkofader Augustinus enkla råd: Älska Gud och gör vad du vill. Där är svaret på vår rikedom. Älska Gud är att söka Guds rike och hans rättfärdighet. Det gör att vår rättfärdighet växer, och vårt inre blir ljus, ogrumlat, mer och mer sant, äkta och heligt. Det är en helgelseprocess att leva nära Guds kärlek. Helt enkelt en ytterst bra placering.

Låt mig för ett ögonblick stanna till vid den bön som Sveriges kyrkoledare formulerade dagen efter valet och som på ett helt oväntat sätt getts plats i media för bön, vad bön är såväl för en kristen som för andra trosinriktningar. Det finns ett centrum i bönen där vårt ärende är formulerat, och jag tycker det speglar vad det är att söka Guds rike, att samla skatter på rätt ställe, att uppnå sann rikedom. Och jag längtar efter undret att så skall ske och jag ser det ibland, när vi som församling och gemenskap nuddar och rör vid varandra, när jag hör hur vi ännu kan rädda vår jordglob genom en rättfärdig omställning i hållbarhet och när jag möter människor som helt enkelt inte gör sig alls bekymmer över sitt eget för den andres skull, för det är så svårt att tåla orättfärdighet.

Bönen lyder:

*Vi ber om ett frimodigt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa, bortom egna intressen. Vi ber om ett politiskt klimat präglad av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet.*

Och centrum av centrum i bönen; det gemensamma bästa, bortom egna intressen och värna alla människors värde och värdighet.

Älska Gud och gör vad du vill, påminner mig Augustinus från 300-talet. Älska Gud, och gör vad du vill. Sök hans rättfärdighet, samla ditt liv på rätt ställe. Det gemensamma bästa.

Att vara rik inför Gud är att kunna släppa blicken på mig, jag och mitt och se vidare. Jag är inte ensam. Jag finns i ett sammanhang. Det finns ett gemensamma bästa, bortom egna intressen och där är det värt att investera också om det inte ger den snabba och tydliga levnadstandarden för mig, men det kan ge ett hållbart liv och ett hållbart samhälle. En värld med hjärta som rymmer. Guds vilja.

-----

I dag har vi tolv vittnesbörd med oss. Tolv ansikten med hopp från en av de mest konfliktfyllda platser på vår jord. Tolv människor som ställer sig i hoppets tjänst, inte för att de är naiva och världsfrånvända, det är ett aktivt val att gå hoppets väg i stället för hopplösheten.

Låt mig dela med mig av några röster:

Den nuvarande situationen är hopplös. Det finns verkligen inga hoppets tecken för det Palestinska folket. Trots det, vi hoppas. Vi hoppas för att vi är kristna och Gud är närvarande. Katoliken Michel Sabbah

Vi måste finna vägen för sanning, förståelse, rättvisa och fred, annars förstör vi andra och oss själva. Med kärlek kommer fred säger kväkaren Jean Zaru

Omar Haramy skriver att han enkelt skulle kunna flytta utomlands, men han vill inte. Det aktiva valet att stanna är ett hoppets tecken. Vår glädje är vägen mot fred och rättvisa, vi vandrar med Jesus. Kristi fred är inte som något annat.

Och Tarek Al-Zoughbi: Hopp är som vatten för själen. En nödvändighet, något själen inte kan vara utan. Hopp förnyar oss.

Dessa tolv hoppets ansikten är människor som lever i en bekymmersam region och ändå först söker Guds rike och hans rättfärdighet. Måtte dom få allt det andra också!

Deras inre är inte grumligt, för de ser fortfarande vad som är sant, ärligt och ljus. De söker sanningen och vill rättfärdigheten. De vill; älska Gud och gör vad du vill. Måtte Guds kärlek och nåd omsluta dem dagens och nattens timmar.

Det gemensamma bästa – ja, det innesluter allt folk i Palestina och Israel. Hoppet finns i det gemensamma bästa, bortom egna intressen

Och vi då? Titta dig lite försiktigt omkring i bänken.

i vår kyrksal så kanske du kan se ansikte som bär på hopp. Du kanske har en medmänniska bredvid dig som du kan bara hastigt ta i handen och låta tanken snudda vid att vi tillsammans är bärare av hopp. Vi investerar tillsammans i en gemenskap som vill något mer än ett bra ITPK val för säkrad ålderdom – det är kanske också bra – men vi vill framför allt göra ett aktivt val av hopp för en framtid där det gemensamma bästa bortom egna intressen där respekt och dialog vill varje människas värde värdighet.

Det vill vi i vårt nu, också när Sverige finns i en stor osäkerhet kring vår politiska handlingskraft oavsett vem som regerar.

Det vill vi i vårt nu, också när det här i vår stadsdel sker kränkningar och hopplösheter. Men låt oss investera våra tillgångar, i aktiva alternativet. Vi väljer hopp framför hopplöshet. Där är rikedomen i Gud. Där bor kärlek och framtid.

Amen

Karin Wiborn