



Centrumkyrkan



En plats med Gud i Centrum

Juni 2020

Så kom den då till slut, saknad och efterlängtat, sommaren! Den tid då skapelsen får vila ut efter vårens kamp och vinterns köldgrepp. Nu är tid att njuta, nu är tid att skörda, nu är tid att vila. Men så drabbade coronaviruset vår värld, på många sätt helt överraskande. Vi har fått lära oss uttryck som social distans, zoom-möte och att platta ut kurvan. Men det har även varit en tid där vi som medmänniskor har varit tvungna att hjälpa varandra. Några av oss har klarat av det hela ganska enkelt. Andra har upplevt det besvärligt. Flera av oss önskar att det här eländet bara kan få ta slut. Men trots allt, finns det något som vi kan ta med oss efter det här? Vi har sänt våra gudstjänster på vår Facebookgrupp. Där har vi ca 100 stycken som tittar. Flera som i normala fall inte besöker oss så ofta, kanske för att de flyttat från Farsta eller inte har möjlighet att röra sig obehindrat. Flera har hört av sig till oss med hjälp om förbön och samtal.

Det sägs att det är enkelt att vara efterklok och så är det nog. Men jag skulle vilja skapa ett nytt ord. Hur låter det med EFTERTACKSAM? Jag är tacksam över att vi inte slutade fira gudstjänst i vår kyrka. Jag är tacksam över att vi som församling lyckats hjälpa varandra genom krisen. Jag är tacksam över att vi trots allt ändå lyckats genomföra flera små samlingar och att så många följt oss på internet.



Pilgrimsvandring



Vi var 9 stycken förväntansfulla vandrare som möttes utanför kyrkan för att påbörja vår pilgrimsvandring. Temat var *Från frö till bröd* och tankarna gled mellan frågor om hur min tro får näring, vad som är svårt med tron eller vad som gör att jag tror.

Hopp

Ett hopp består av tre delar. Först ett avstamp, då allt tar fart, samlar kraft, skjuter ifrån. Sedan följer en stund av stillhet och viktlöshet, ett ögonblick man själv inte kan styra. Sist kommer landningen, målet och fortsättningen. Våren har varit vårt avstamp. Låt sommaren bli det ögonblick av stillhet, viktlösheten och vila, så ses vi igen till höst, till omstart och nya mål! Det är mitt hopp för sommaren! Jag önskar oss alla en välsignad och skön sommar!

Tänk på församlingen i sommar!

Vi fortsätter att sända våra sommar-gudstjänster kl 10, varje söndag hela sommaren.

Tänk gärna på församlingen, i dina förböner och med din gåva:

BG 653-8615

SWISH 123 054 0443



Vill du att vi ber för dig? Hör av dig till Kim, 072-707 74 44!