



# Centrumkyrkan



En plats med Gud i Centrum

Maj 2020

**S**e men inte röra. Sällan har de orden haft så stor betydelse. Oftast så har det handlat om ett fint konstverk, en vacker skulptur, något som man passivt betraktar, gärna på lite avstånd. Och visst fungerar det, till en viss del. En vacker tavla kan beröra en, en ståtlig staty fylla en med glädje, en smaskig tårta gör att man blir hungrig. Det fungerar, men det saknas någonting. Det där lilla extra. Det som får alla sinnen att kopplas samman. Det där lilla extra som jag kallar längtan. Längtan att få följa skulpturens former, uppleva textilens olika ytor och känna tårtans härliga smaker. Vad längtar du efter? Jag längtar till den dag vi åter kan få samlas i vår kyrka, utan oro för att en beröring från en medmänniska kan smitta. Jag längtar till den dagen då vi kan ta varandra i hand och tacka för den hjälp vi visat, även om det varit svårt. Jag längtar till den dag då vi obehindrat får sörja dom vi förlorat. Att vara en så stor familj som vi är i kyrkan, gör att vi kommer att få uppleva allt. Men också att vi är många som kan hjälpas åt att bära där det behövs.

Styrelsen jobbar hela tiden med tankar på hur vi skall göra så att så många som möjligt kan vara med. Vi firar gudstjänst varje söndag i kyrkan i det som vi kallar *trygghetsläge*. Har du inte möjlighet att vara med på plats kan du följa gudstjänsten direkt, eller i efterhand, via vår Facebookgrupp CENTRUMKYRKAN I FARSTA.



## Vad händer i kyrkan?

Jag försöker höra av mig till våra isolerade vänner med jämna mellanrum. Det verkar som om vi trots allt är vid gott mod, men vi längtar. Jag tänker att vi tillsammans kan hjälpa varandra. Bläddra igenom vår adressbok och se om det finns någon du inte talat med på länge, och hör av dig! Fortsätt att be för varandra och vår församling. En dag blir allting bra!



På tisdagar har Gatans Röster börjat med körövningar. Då träffas ca 20 st glada sångare och sjunger tillsammans.

På ungdomssidan så träffas scouterna som vanligt, fast bara utomhus. Tyvärr så har vi varit tvungna att ställa in sommarens läger.

Lördagen den 30 maj kommer scouterna genomföra en kårdag med terminsavslutning vid scoutstugan.

### PILGRIMSVANDRING – Från frö till bröd

Lördagen den 30 maj går vi en pilgrimsvandring från kyrkan till Farstanäset. Under vandringen samtalar vi med varandra och med Gud, ibland i grupp, andra gånger i egen takt. Vi vandrar i långsamt tempo. Samling utanför kyrkan kl 10. Ta med dig en fikamatsäck.

Vill du att vi ber för dig? Hör av dig till Kim, 072-707 74 44!