



# Centrumkyrkan



En plats med Gud i Centrum

Nov 2021

## Släktbesök

Handen på hjärtat, visst har vi alla någon gång haft släkten på besök över julhelgen. De kom kanske så där lite överraskande och stannade lite flytande. Det var trevligt, men någonstans runt trettonhelgen börjar man önska att de skulle åka hem.

Lite så känner jag just nu. Att vi hyrt ut våra lokaler till Svea Vaccin har känts som en självklarhet, både ekonomiskt men även för samhällsnyttan. Aldrig tidigare i församlingens historia har vi haft en sådan genomströmning av folk, ibland upp till 800 per dag.

Så, *what's in it for me?* Ja, det är svårt att bedöma. Vi har fått hyresintäkter, men visst har 800 personer slitit på lokalerna, och det har varit stökigt och inte många saker på rätt plats. Men det har även varit ett tillfälle för mig att få prata med människor. Jag har många gånger suttit i lågmälda samtal i kyrkbänkarna, berättat om både min egen tro och Equmeniakyrkans. Vi har ombetts att tända ljus och att be, och en och annan har vi fått se i vår gudstjänst.

Jag brukar tänka att under dessa 700 dagar som vi levtt under pandemirestriktionerna så har vi varit väldigt mycket kyrka. Nu önskar jag att vi återigen blir församling.

Den 1 november så åker släkten hem. Då lämnar Svea Vaccin våra lokaler, och vi kan åter igen börja använda hela vårt hus.

Den 7 november är det församlingsmöte. Tänk om det kunde bli vår nystart, den dag då församlingen åter samlades i sin kyrka.

## Välkommen hem!

7 nov, nypremiär på kyrkfika i caféet. Det firar vi med kakknyttis. Ta med dig kakor som räcker för dig och fyra till, så bygger vi en kakbuffé.

## Några viktiga datum

- 7 nov Församlingsmöte
- 14 nov Workshop om församlingsframtid
- 20 nov Retreat
- 28 nov Sinnesrogudstjänst

## Lugn, Ro & Tro

Under hösten så kommer vi att erbjuda ett par tillfällen med inriktning på lugn och tro.

**Lördagen den 20 november** bjuder vi in till en endags-retreat i kyrkan. Vi delar måltid, tystnad och andakt.

**Söndagen den 28 november kl. 17:00** är det terminens tredje sinnesrogudstjänst. Välkommen att fika från kl. 16:30. Därefter möts vi i en enkel sinnesromässa i kyrkorummet.

Under v. 49 kommer jag att bjuda in dig och din OAS-grupp till ett litet adventsfika.

## Vaktmästare

Vi välkomnar Simon Palm, som kommer jobba som vaktmästare fram till sommaren. Vem är han? Kom till församlingsmötet så får du träffa honom.

## Kollekt

I Gudstjänsten finns ett moment som heter delande. Där ryms både nattvard och rörelse. I en föränderlig värld, där kontanter blivit mer sällsynt har kollekten fått en mer undanskymd roll, oftast hänvisad till kollektomaten. Genom offrandet delar vi ansvar för varandra och vår värld. Vi är alla en del av varandras liv. Genom ditt givande kan vi hjälpa.

Tänk gärna på församlingen med din gåva:

**BG: 653-8615 eller SWISH: 123 054 0443**

[www.centrumkyrkanfarsta.se](http://www.centrumkyrkanfarsta.se)

[www.facebook.com/centrumkyrkanfarsta](https://www.facebook.com/centrumkyrkanfarsta)