



Centrumkyrkan



En plats med Gud i Centrum

Oktober 2022



När den nya kyrkan bildades står det att medlemmarna samlade ihop vad de hade och hjälptes åt att dela ut.

"De som tog till sig hans ord lät döpa sig, och den dagen ökade de troendes antal med inemot tre tusen. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna. Alla människor bævade: många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla, efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje. De prisade Gud och var omttyckta av hela folket. Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem." (Apg 2:41-47)

Varför samlar kyrkan in en kollekt i samband med gudstjänst? Varför ger vi en kollekt när vi firar gudstjänst? Varför just pengar? Varför ska man ge? Behöver man ge? Och vilka ska få det som ges?

Det religiöst motiverade givandet av offer och gåvor har funnits med från första början. Men offer och givande förändras, formen och innehållet förändras över tid. Värdet som fanns i offergåvorna började distribueras till de behövande istället för att de gavs till gudomar. Att ge till den behövande blev att ge till Gud.

I Apostlagärningarna berättas om hur givandet i kyrkan förändrades. Att ge av det egna till förmån

för någon annan växte fram till ett självklart syfte för kyrkan, och ett sätt för den nya kyrkan att överleva och sprida sig.

Principen för givandet har inte ändrat sig. Vi är en kyrka som är beroende av att vi delar med oss av våra tillgångar, och då är det inte bara pengar, utan även tid och bön som bygger och håller församlingen levande. I en tid då samhället blir mer och mer kontantlöst har momentet med kollektbox i gudstjänsten nästan helt försvunnit. Istället har vi möjlighet att ge vår församlingsgåva via swish eller med kort. Tyvärr har vi märkt att gåvorna har minskat. Kanske beror det på att det är lättare att glömma bort kyrkan, när gåvan inte är så uppmärksam i gudstjänsten. Vi behöver din hjälp att hjälpa. Jag ber dig att tänka på kyrkan, gärna ekonomiskt, men även med din tid. Funderar du på vad du skulle kunna göra, hör av dig till Kim så kan vi prata om det.

Höstens Nationella offerdagar

30 oktober Diakonia

4 december Eumenia

Pasta på onsdag den 26 okt

Välkommen på pasta! Vi äter och samtalar om något som känns viktigt just nu.

Anmäl dig till Kim senast onsdag kl. 13.

Märta & Maria 12 nov

Välkommen på en heldagsretreat i kyrkan! Vi börjar kl. 9 med frukostfika och avslutar kl. 17.

Anmäl dig till Kim senast 10 november, kim.bergman@centrumkyrkanfarsta.se