



Centrumkyrkan



En plats med Gud i Centrum

Februari 2023

Årets största fastetid är före påsk

Årets största fasta i kristendomen börjar på askonsdagen, knappt sju veckor före påsk. Fastan avslutas på påskafton och är 40 dagar. Under fastetiden före påsk tänker vi på Jesus som gick genom lidandet och döden mot uppståndelse och ett nytt liv.

Under en fasta avstår du från något

Att fasta behöver inte betyda att du avstår från att äta. En kristen fasta kan lika gärna vara att avstå från tv-tittande, godis, alkohol, kött, eller något annat.

Poängen med att avstå något är att påminna sig om hur vi lever och i och med att man avstår något så kan annat formas som man tidigare inte varit medveten om. Att fasta är inget straff, det är en möjlighet och du själv sätter din nivå.

Under förra årets fasta i kyrkan fokuserade vi på klimatet, och valde att endast servera vegetariskt, något som vi försökt fortsätta med så gott det går. I år har vi tänkt gå ett steg till. Vi kommer att sätta fokus på gemenskap och bön.

Under fastan kommer vi inte servera något kyrkkaffe.

Efter gudstjänsten så inbjuds du att gå en kortare promenad runt vårt närområde, en promenad där vi kan få samtala om vår gudstjänst och be för vårt område.

Promenaden är lätt och inte så lång.

Följande söndagar promenerar vi:

26 feb

5 mar

12 mar

19 mar är det årsmöte. Då serveras lunch!

26 mar

2 apr

Låt oss gå med Gud!

Nu, säger Herren, skall ni vända er till mig med uppriktigt hjärta, under fasta, gråt och klagan.

Joel 2:12

Det händer i stilla veckan

Torsdag 6 april kl. 18 Getsemaneafon

Måltid och nattvard

Långfredag 7 april kl. 10 Gudstjänst

Söndag 9 april kl. 10 Uppståndelsegudstjänst med nattvard

Samling på kyrktrappan. Efter gudstjänsten ett härligt fika.

Vill du att vi ber för dig? Hör av dig till Kim, 072-707 74 44