

Församlingsbladet

CENTRUMKYRKAN i FARSTA



maj–augusti 2023



FOTO: BENGT EKELUND

Nr 2 2023

Kom med på vandring

Pilgrimsgudstjänst söndag 21 maj

FOTO: ANDERS JOHNSON



Samling utanför kyrkan kl 10.00.

Vi vandrar i lagom takt till Sköndal, ca 4 km. Under vandringen samtalar vi om några texter. Väl framme fikar vi tillsammans. Tid 1,5–2 tim.

Medtag fika, lämpliga kläder och skor.

Promenad eller bussfärd tillbaka till kyrkan.

Vid dåligt väder så samtalar och fikar vi i kyrkan.

Per Gustafsson leder.



CENTRUMKYRKANS FÖRSAMLING

FOTO: ANDERS JOHNSON



är en ekumenisk församling ansluten till trossamfundet Equmeniakyrkan.

Vi samarbetar också med Farsta församling i Svenska kyrkan.

Församlingen utgörs av människor som vill växa i sin tro och tillsammans söka Gud.

Hälsning från styrelsen

Heliga, andliga vanor, vad är det för dig? Vad kan det vara för oss som församling? Det var frågor som ställdes och pratades om under vårens årsmöte. Erfarenheterna, längtan och vanor visade sig förstås vara väldigt olika hos oss och just därför kanske till ny inspiration för någon. Någon hade för vana att be kvällsbön, någon att läsa ur daglig andaktsbok med bibelord och någon menade sig inte ha någon helig andlig vana alls men längtan efter att försöka. Någon berättade om vanan att tillsammans med en vän på var sitt håll men samtidigt sjunga psalmer och hur vetskapen om den gemensamma sången stärker. Den personliga andliga vanan har syftet att vara just till egen uppbyggelse och närmande till Gud, men många gånger, ja kanske alltid, smittar det av sig också till andra. Kanske är det inte så konstigt då vi är skapade för gemenskap med Gud och gemenskap med varandra. När vi tar för vana att exempelvis gå regelbundet till söndagens gudstjänst eller tisdagens bibelläsning och bön, då ger det inte bara chans till uppbyggelse för oss själva utan också för de andra vi möter. Heliga vanor kan också vara praktiska göranden då tro och gärning bäst går hand i hand. Kanske är det för dig en helig, andlig vana att regelbundet städa kyrkans toaletter, att ringa någon du inte sett i kyrkan på ett tag för att säga att den är saknad, eller att varje vecka göra en ledsen scout glad?

Församlingsmöten lyftes inte vid årsmötet som en av våra heliga, andliga vanor men en vana att mötas regelbundet för sådant har vi av många goda skäl och kanske kan också dessa få bli av andligt slag. Kommande församlingsmöte bjuds du in till söndagen den 28 maj. Läs här i bladet om de många andra tillfällen vi får chans att mötas och fortsätta inspirera varandra till heliga andliga vanor!

Tina Strömberg, ordförande

GRUPPER I CENTRUMKYRKAN EFTER ÅRSMÖTET 2023

STYRELSEN

Tina Strömberg, ordf.
Maria Brunander, kassör
Johan Lindholm
Ann-Sofi Wrang

FASTIGHETSKOMMITTÉN

Dag Lundén
Kerstin Lagerqvist
Olof Svärd
Lollo (Jan-Olof) Svenborn

PERSONALUTSKOTTET

(del av Styrelsen)
Johan Lindholm
Ann-Sofi Wrang

FONDKOMMITTÉN

Anders Johnson
Daniel Strömberg
Gunnar Wrang

VERKSAMHETS- KOMMITTÉN

Karin Wiborn
Kim Bergman

LOKALUTHYRNING

Birgitta Johnson
Per B Gustafsson

KOMMUNIKATIONS- KOMMITTÉN

Anders Johnson
Kerstin Haglund
Birgitta Johnson

TEOLOGGRUPPEN

Bengt Ekelund
Karin Wiborn
Jonas Thorängen

Bibel, Bön och Böcker



Vill du dela tro och samtal, kom och var med i vår bönegrupp.

Vi träffas tisdagar kl. 17.30 – 19.00 t o m 23 maj.

Vi läser söndagens text eller någon bok. Därefter samtalar vi och ber för varandra och det som väcks under samlingen.

Vi gör uppehåll under sommaren men startar igen i september.

Alla är välkomna!

Städdag 1 april



*Vår kassör Maria
i städtagen*



Text och bild: *Anders Johnson*

Det viktigaste med en städdag är fika, så när vi, ivriga att få börjar jobba, träffar Kim sittande på kyrktorget med nybryggt kaffe, godis och kaka, då går arbetslusten genast ner. Men efter en kvart är vi redo för arbete och vi delar upp oss efter bästa förmåga och intresse.

Fönster blir skinande rena, köket dammas och skåpen torkas ur. Kyrksalen och scoutvåningen får sig en rejäl översyn. Rätt mycket läggs också i högen för att slängas. Kim hade utlovat kyrklagad mat men eftersom köket var oanvändbart på grund av städning beställde vi istället smarriga pizzor.

Trötta, glada och mätta lämnade vi efter några timmar en mycket renare och finare kyrka.

Rapport från kassören

JANUARI–MARS 2023

Efter årets första tre månader ligger vi i fas med intäkterna. På årsmötet den 19 mars beslutade vi om en särskild insamling till stämning och rengöring av orgeln och den har på bara knappt två veckor redan inbringat 3 850 kr. Kollekten den 29 januari till Equmeniakyrkans internationella mission inbringade 9 050 kr, som skickats vidare till Equmeniakyrkan. Och samtidigt är vi i stort sett i fas med gåvorna till vårt ordinarie arbete i Centrumkyrkan, vilket är mycket bra.

De flesta kostnader är också i fas, men el och värme har kostat en hel del. De är ju också ”framtunga”, d v s en stor del av kostnaden ligger i början av året. Vad gäller värmen konsumerar vi mindre än förra året samma period, men priset är 8% högre. Elen varierar kraftigt, fakturan för januari var mycket hög, de andra mer ”normala”. Vi hoppas det stabiliserar sig.

Ett uttag från fonden på 196 000 kr har gjorts, av det beloppet är ca 70 000 kr vinst.

Maria Brunander



Välkommen till
församlingsmöte söndagen den 28 maj.
Kom med och gör din röst hörd.



Text och bild: *Anders Johnson*

Getsemaneafton

På skärtorsdagen har vi alltid en Getsemanestund till minne av Jesus sista måltid med sina lärjungar. I år har Kim lovat något speciellt och deklarerat att man bör komma lite hungrig.

Vi är lite drygt 20 personer som tillsammans går in i det nedsläckta caféet. Där står ett stort bord täckt med svart duk men dukat med en massa god mat. Allt är mycket vackert upplagt och känslan av det dignande bordet kommer över oss. Stearinljusen tänds och i dess sken upptäcker vi de numrerade kuverten som står lutade mot ljusen.

Med sång tackar vi för maten och inleder måltiden. Först Kims egen spenatsoppa och sedan som en buffé med en mängd god mat.

”Så”, säger Kim, ”kuvert nr 1, vem har det?” Birgitta som sitter närmast läser texten om bröllopet i Kana, där Jesus gör vatten till vin. Sedan blåser hon ut ljuset. Vi fortsätter att äta samtidigt som fler kuvert öppnas och Jesu liv passerar i små berättelser. Det blir allt mörkare i lokalen. Till slut är vi i Getsemane. Vår Herre äter sin sista måltid med sina vänner och Kim delar nattvarden med oss alla. Vi sjunger några sånger varefter de sista texterna läses om Jesus vandring på Golgata och död på korset.

Det kvarvarande brinnande ljuset blåses ut och allt är mörker.....

Kalendarium

CENTRUMKYRKAN i FARSTA

maj–augusti 2023

MAJ

Tisdag 2 maj

17.30 BIBEL, BÖN OCH BÖCKER

Torsdag 4 maj

11.30 SOPPLUNCH

12.30 LUNCHMUSIK

Jennifer Ajamlou, sång och piano

Söndag 7 maj

10.00 GUDSTJÄNST med nattvard

Att växa i tro

Kim Bergman

Musik: *Torget Riben*

Farstakören

Tisdag 9 maj

17.30 BIBEL, BÖN OCH BÖCKER

Torsdag 11 maj

11.30 SOPPLUNCH

12.30 LUNCHMUSIK

Vägskäl i livet – Samtal och musik

Diakon *Birgitta Stolt* berättar om

händelser i sitt liv

Jennifer Ajamlou, sång och piano

Söndag 14 maj

10.00 GUDSTJÄNST

Bönen

Ann-Christine Yström

Musik: *Mattias Karlsson*

Tisdag 16 maj

17.30 BIBEL, BÖN OCH BÖCKER

Torsdag 18 maj

Kristi himelfärds dag

Ingen gudstjänst i Centrumkyrkan.

Vi hänvisar till Farsta församling.

Söndag 21 maj

10.00 PILGRIMSGUDSTJÄNST

Per Gustafsson leder. Vi vandrar och samtalar tillsammans. Se sid 2.

Tisdag 23 maj

17.30 BIBEL, BÖN OCH BÖCKER

Torsdag 25 maj

11.30 SOPPLUNCH

12.30 LUNCHMUSIK

”Astor with friends!”

Trio Wendel Dominique Johansson

Olof Wendel, vibrafon

Jonas Dominique, bas

Madeleine Johansson, flöjt

Med reservation för ändringar. Aktuell information finns på

Söndag 28 maj Pingstdagen

Den heliga Anden

10.00 GUDSTJÄNST med nattvard

Kim Bergman

Musik: *Johanna Börjeson, Kör*

11.30 FÖRSAMLINGSMÖTE

Tisdag 30 maj

17.30 BIBEL, BÖN OCH BÖCKER

JUNI

Söndag 4 juni

10.00 GUDSTJÄNST

Gud – Fader, Son och Ande

Medverkande, se hemsidan

Musik: *Torgetd Riben*

Söndag 11 juni

10.00 GUDSTJÄNST med alla åldrar

Vårt dop

Kim Bergman

Musik: *Karin Wiborn*

Söndag 18 juni

10.00 GUDSTJÄNST

Kallelsen till Guds rike

Bengt Ekelund

Musik: *Mattias Karlsson*

Söndag 25 juni

10.00 GUDSTJÄNST

Ingen gudstjänst i Centrumkyrkan.

Vi hänvisar till Farsta församling.

JULI

Söndag 2 juli

10.00 SOMMARANDAKT

Anders Johnson

Musik: *Birgitta Johnson*

Söndag 9 juli

10.00 SOMMARANDAKT

Karin Wiborn

Musik: *Bengt Ekelund*

Söndag 16 juli

10.00 SOMMARANDAKT

Oskar Permvall

Söndag 23 juli

10.00 SOMMARANDAKT

Medverkande, se hemsidan

Söndag 30 juli

10.00 SOMMARANDAKT

Medverkande, se hemsidan

Musik: *Mattias Karlsson*



AUGUSTI

Söndag 6 augusti

10.00 SOMMARANDAKT

Tina Strömberg

Musik: *Mattias Karlsson*

Söndag 13 augusti

10.00 GUDSTJÄNST

Nådens gåvor

Kim Bergman

Musik: *Johanna Börjeson*

Söndag 20 augusti

10.00 GUDSTJÄNST

Tro och liv

Bengt Ekelund

Gustav Sjöqvist

Söndag 27 augusti

10.00 GUDSTJÄNST

Friheten i Kristus

Karin Wiborn, Kajsa Svärd



Torsdag 7 september
och följande torsdagar
bjuds vi åter till
SOPPLUNCH 11.30
LUNCHMUSIK 12.30

Födelsedagar

4 maj

Britt Fredriksson, 89 år

12 maj

Judith Rindeskog, 30 år

28 maj

Berit Magnusson, 90 år

31 maj

Johan Lindholm, 65 år

12 juni

Jessica Gaorie, 40 år

14 juni

Maria Thorängen, 60 år

20 juli

Laila Gaorie, 60 år

12 augusti

Romelia Suarez Garcia, 80 år

18 augusti

Birgitta Björk, 80 år

18 augusti

Chmouni Yousef, 65 år

Nya medlemmar

Malin Otter Fröjd,

Kidd-Rhodes Duckström

den 19 mars



Vår fina orgel



EFTER MÅNGA ÅRS TROGEN TJÄNSTGÖRING är vår orgel nu i behov av en översyn. Den behöver stämmas, rengöras och repareras. Årsmötet beslutade att detta ska ske nästa år. Förutsättningen för beslutet var att medel för detta samlas in i en insamling. Insamlingen har nu startats under ledning av en grupp bestående av *Mattias Karlsson, Torgerd Riben* och *Lars Liljemark*. Vi har träffats och diskuterat olika idéer om hur pengar kan samlas in. Bl.a. hoppas vi att musiker som känner till vår kyrka kan tänka sig att medverka i några konserter framöver med frivillig kollekt. Efter att översynen har gjorts dröjer det många år tills det behöver göras igen.

Om du känner att du vill och har möjlighet kan du själv sätta in ett belopp på församlingens bg 653-8615 eller swisha till 123 054 0443. Skriv "orgeln" som meddelande.



123-054 04 43

Orgelinsamling



I filmen *Frikyrkans historia* får du möta en berättelse som också kantats av utmaningar, svårigheter och skandaler. Idag står frikyrkan inför frågan om hennes överlevnad.

Frikyrkans historia har spelat en viktig roll för formandet av det svenska samhället. Hon införde den demokratiska formen i Sverige och lade en grund för kvinnans lika värde. Hon har bedrivit ett omfattande socialt arbete, kämpat för religionsfrihet och stått för kulturell bildning.

Det händer i höst!

Lördag 23 september

Filmvisning

**FRIKYRKANS
HISTORIA**

Filmen är skapad av *Fredrik Lindé* och är 60 minuter lång. Den visas i samarbete med studieförbundet Bilda.

17.00 Kvällen startar med soppa

18.00 Filmvisning

Efter filmen serveras kaffe och föredrag av *Rune W. Dahlén*.

Anmäl dig senast

torsdag 21 september!

Välkommen!

Är du nyfiken på det heliga landet?



Just nu undersöker vi möjligheterna att någon gång under 2024/2025 genomföra en studieresa till Israel/Palestina. Det är en mycket komplex situation där många motstridiga känslor och intressen står mot varandra. Är det ok att flyga när vi utlyst klimatnödläge? Det är jätteviktigt att det finns människor från andra länder på plats, som kan se vad som händer i landet.

Vi vill göra en förstudiegrupp som undersöker om det är någonting som vi vill genomföra. Kan du tänka dig att vara med i en grupp som tillsammans ser över våra alternativ och tar fram ett förslag? Hör av dig till Kim i så fall.

Läs mer om följeslagarprogrammet på www.skr.org/vart-arbete/ekumeniska-foljeslagarprogrammet/

Läs mer om klimatnödläget på Equmeniakyrkans sida: <https://equmeniakyrkan.se/vart-arbete/klimat-hallbarhet/klimatnodlage/>



Jag måste erkänna en sak.

Jag är en usel träningsmänniska och har i stort sett gått genom livet utan att aktivt ha tränat ett dugg. Visst, under den tiden då jag sportade var jag tvungen att träna, men det är ingenting som har kommit naturligt för mig. Att sporta tyckte jag var roligt men när jag inte blev bättre på det så slutade jag. Jag höll bara på med det så länge jag tyckte det var roligt. Självklart så visste jag att om jag ville bli bättre så var jag ju tvungen att träna mer, men jag hittade aldrig den motivationen. Jag var ganska nöjd med det jag hade, och jag gjorde det för skojs skull. Det fick mig att se bra ut, åtminstone så länge som jag var på topp. När andra blev bättre än mig, för att de tränade, så slutade jag. Ni som känner mig har märkt att jag numera haltar omkring, efter det att jag fått artros i höften. För tillfället så ser det värre ut än jag själv upplever det, för att jag regelbundet tränar. Ja,

så är det. Jag har tvingats till att börja träna för att klara av vardagen, och det hjälper. Utan träningen så skulle jag knapp orka röra mig. Men nu har jag fått en vana som gör att jag för första gången i vuxen ålder skrivit in mig på ett gym, och tränar regelbundet. Det är inte alltid att det går superlätt, och jag är väldigt lättövertalad när jag är där. Står jag med en övning och frågar mig själv om det kanske räcker med att göra övningen 10 gånger i stället för 20, så blir det föga överraskande svaret: Absolut, du gjorde ju faktiskt 20 st förra veckan...

Vad har då det här med heliga vanor att göra? Om jag får använda bilden av min träning på det andliga livet, så kan det vara väldigt lätt att då livet går bra, så tänker man inte lika ofta på vad Gud har med mig att göra, men den dag livet kraschar så blir kontakten helt plötsligt livsviktig. Och på samma sätt som för mig med min träning, blir det alltid lite svårare att börja någonting, än att fortsätta något som man hållit på med. Jag tror att det är många som säger att vardagsmotion är både nyttigt och bra för framtiden. Det gör att om man drabbas av någon skada får man lättare att rehabilitera sig. Kanske kan det vara så med våra heliga vanor också. Vad kan vi ha för vanor som gör att vi inte glömmer bort Gud i våra liv? Kanske är det regelbunden bibelläsning, en bönepromenad, andlig läsning eller frälsarkransen runt vår handled. Vad skulle hända med vår vardag om vi varje morgon började med att tacka Gud och lägga dagen i hans händer? Jag brukar ofta tänka på Markusevangeliets första vers *"Här börjar det glada budskapet om Jesus Kristus"*. Det jag gör idag är i ljuset av det glada budskapet om Jesus Kristus, en stabil känsla i mig!

En vana är en återkommande handling som man vanligtvis utför omedvetet och som "triggas" av en särskild miljö eller känsla. Exempelvis, att gå upp på morgonen, äta frukost och klä på sig skulle kunna vara olika vanor. Det viktiga för att det skall vara en vana är att de begås utan att man behöver explicit tänka på att utföra handlingarna; att beteendet kopplas igång av en stabil miljö eller känsla (som att klockan går igång); och att handlingen utförs någorlunda ofta. Det är främst de två första kriterierna som psykologer idag använder sig av för att definiera en vana. Så beskriver Wikipedia ordet vana. *En handling som kopplas igång mot en stabil miljö eller känsla.*

Kim Bergman

Centrumkyrkan

Farstaplan 15, 123 47 Farsta



Pastor och församlingsföreståndare: Kim D. Bergman

Tel. 072-707 74 44

kim.bergman@centrumkyrkanfarsta.se

Styrelsens ordförande: Tina Strömberg Tel. 070-359 99 69

styrelsen@centrumkyrkanfarsta.se

Lokalbokning: Birgitta Johnson Tel. 073-935 90 82

lokalbokning@centrumkyrkanfarsta.se

Bankgiro 653-8615

Swish 123 054 0443

www.centrumkyrkanfarsta.se

www.facebook.com/centrumkyrkanfarsta

Ansvarig utgivare: Tina Strömberg

Redaktionskommitté: Birgitta Johnson, Anders Johnson och Kerstin Haglund

Centrumkyrkans ungdom

www.cufarsta.nu

SCOUTER fr. 8 år

Torsdagar kl. 18.00

Kontakt: Anna Lindholm Olinder Tel. 070-484 63 54

ja.lindholm@telia.com

TONÅR fr. 13 år

Kontakt: Kim D. Bergman

Tel. 072-707 74 44

kim.bergman@centrumkyrkanfarsta.se

 **Equmeniakyrkan**

Centrumkyrkan är en del av Equmeniakyrkan i Sverige.

Våra kulturarrangemang sker i samarbete med Bilda.

